

דברים קצת משונים

שיעור לכיתות א'-ב' לקראת יום כיפור

מטרות

- תפיסת יום כיפור כיום בקשת סליחות על מעשים לא טובים שעשינו.
- חיבור לחוויה האישית של הילד/ה – הקושי להכיר ולבקש סליחה על מעשה רע או פוגע.
- הכרה במעשים לא יפים שעשיתי לקראת יום כיפור ובקשת סליחה.

מהלך

1. נשמיע ונצפה בקליפ השיר 'לפעמים קורים לי דברים קצת משונים', מתוך: ילדי בית העץ 2.

<https://www.youtube.com/watch?v=mF0wZ6GWQVc>

2. נקריא את השיר פעם נוספת, כדי להפנות את תשומת הלב למילים. (10 דק')

3. דיון (10 דק')

- אילו מעשים עשו הילדים בשיר? אילו מעשים לא כ"כ טובים מתוארים בשיר?
- אילו סוגים של מעשים משונים אתם עושים בלי להתכוון?
- מדוע אנו עושים מעשים כאלו, גם אם אנו לא מתכוונים?
- מה חסר בשיר? (בקשת סליחה לאחר מעשה)
- מדוע קשה לנו לבקש סליחה?

4. לימוד על יום כיפור (5 דק')

בתחילתה של שנה חדשה, כאשר אנו פותחים דף חדש, כדאי להתבונן על מעשינו בעבר כדי ללמוד כיצד לשפר התנהגותנו בשנה החדשה. יום כיפור הוא יום המוקדש כולו לסליחה. מה זה 'כיפור'? איך זה קשור לסליחה? לכפר זה כמו לתקן. כלומר, להבין שעשינו משהו רע, לשים לב לזה, וגם לבקש סליחה ממי שפגענו בו. יום כיפור הוא יום מיוחד בו האדם מבקש סליחה מחבריו ומשפחתו על מעשים רעים שעשה בשנה הקודמת. יום כיפור מוזכר כבר בתורה. יש אנשים הנוהגים לצום ביום זה כדי לכפר על מעשיהם. חשוב שכל אדם יבקש סליחה על דברים שעשה. לכל אחד ואחת מאיתנו ישנה דרך משלו/ שלה לבקש סליחה. לא בהכרח צריך לחכות ליום כיפור. אם עד היום לא ביקשנו סליחה על מעשים לא טובים שעשינו בשנה החולפת, יום כיפור הוא זמן מיוחד, בו כולנו מתאמצים יחד, ומבקשים סליחה. המאמץ המשותף כאן בכיתה יעזור לנו להודות בדברים לא טובים ולנסות לשנות אותם.



5. עבודה אישית על הסליחה (15 דק')

התלמידים יקבלו דף עבודה שבמרכזו המילה 'סליחה'. נבקש מהתלמידים לצבוע את המילה 'סליחה'. לאחר מכן, ננחה את התלמידים לצייר / לצייר בריבועים סביב המושג 'סליחה' מעשים לא כ"כ טובים שעשו בשנה החולפת, ולכתוב ממי היו רוצים לבקש סליחה. כדאי לעזור לתלמידים להבין אילו סוגים של מעשים רלוונטיים – להעליב, להרביץ, לקרוא בשם גנאי, לא להתחשב, לא לחלוק, לחטוף, וכו'.

6. סיכום (5 דק')

נבקש ממספר תלמידים המעוניינים לשתף במה שכתבו, לתאר את המקרה שכתבו. לסיום, נחזור על רעיון הסליחה ויום כיפור.

נספח

דברים קצת משונים

מילים: רן כהן אהרונוב

לחן: יאיר כהן אהרונוב

לפעמים קורים לי דברים קצת משונים

שיוצאים ממש בלי שמתכוונים

למשל אתמול שיחקתי עם יואב

שחקנו שאני שוטר והוא היה גנב

כשתפסתי חזק את הגנב

עיקמתי לו את היד וזה ממש כאב

לפעמים קורים לי דברים קצת משונים

שיוצאים ממש בלי שמתכוונים.

ראיתי את מיצי החתול של יובל

אני אוהבת חתולים וחיות בכלל

רציתי לעשות למיצי נעים בגב

פתאום בלי להרגיש משכתי לו בזנב

לפעמים קורים לי דברים קצת משונים

שיוצאים ממש בלי שמתכוונים.

הגיעו אל הבית אורחים חשובים

התלבשתי יפה רחצתי פנים

עמדתי בפתח הבית לברך

הם הופיעו בדלת ואני מחייך

אך במקום ברוכים הבאים, שלום מה נשמע

יצא לי טיפש, מכוער ושמנה

לא יודע למה לי זה קורה?

אני באמת משתדל אבל זה לא יוצא

לפעמים קורים לי דברים קצת משונים

שיוצאים ממש בלי שמתכוונים.





סליחה

